



Geïnspireerd Leven

kerk-zijn als gemeenschap waar muziek in zit

De afbeelding is een fragment van het herinneringsmonument voor Johan Schoonderbeek in de Grote Kerk te Naarden.



Beleidsplan 2018-2022 voor de Protestantse Gemeente te Naarden | beknopte versie | juni 2018

Vooraf

'Een levende gemeente, in een veranderende omgeving'. Onder die titel vatten wij sinds 2010 het beleid van onze kerkelijke gemeente samen. De toen geformuleerde teksten werden in 2014 geactualiseerd voor de periode tot 2018. Wij bouwen voort op wat er eerder werd beschreven. Begin 2018 gaf de kerkenraad richting aan wat er de komende jaren toe doet of gaat doen. Onze intenties zijn vastgelegd in het beleidsplan 2018-2022 dat een hulpmiddel is om er samen doelgericht aan te werken.

Er is veel waardevols geschreven over kerk zijn. Zo verwoordt hoogleraar praktische theologie, prof. dr. Henk de Roest in 'Een huis voor de ziel' (2010): "vroeger had je *een kerk*, afgebakend in tijd en ruimte, strevend naar continuïteit en vastheid. Nu is er *kerk zijn*, de ervaring van religieuze gemeenschap met God en elkaar, hoe, waar en met hoeveel dan ook".

Cultuur- en godsdienstpsycholoog dr. Ton Bernts, e.a. signaleren in de vijfde editie van het tienjaarlijks onderzoek naar God in Nederland (2016) dat van de Nederlanders momenteel 68% buitenkerkelijk is, 25% rekt zich tot een van de christelijke kerken, 5% is moslim en 2% hangt een andere niet-christelijke godsdienst aan. De grote groep van buitenkerkelijken kan worden opgedeeld in ongebonden gelovigen (17%) die buiten de kerk staand enig christelijk geloof hebben behouden, ongebonden spirituelen (10%) die niet gelovig maar wel spiritueel zijn, en tot slot 41% seculieren die gelovig noch spiritueel zijn. Feiten en cijfers weerspiegelen veranderingen. Ook in Naarden. Er is sprake van vergrijzing en krimp naast instroom van nieuwe leden en vrienden. Het ledental in onze kerkelijke gemeente schommelt de laatste jaren rond de 1000.

Landelijk benadrukt de Protestantse Kerk dat het veranderproces '*Waar een woord is, is een weg*' (Kerk 2025), een terugkeer naar de inhoudelijke basis betekent. Zo zien wij dat in Naarden ook. In de kerk horen wij woorden die wij nergens anders horen en die ons helpen in de zoektocht naar zin en geluk en de oefentocht in samenleven. Zoekend en oefenend laten we ons inspireren door Gods woord dat goed nieuws is.

Positief blikken wij vooruit. Zich baserend op onderzoek van Motivaction hebben volgens Bernts twee kerktypen toekomst: i) *de servicekerk*, die persoonlijke bezieling biedt en aanknoopt bij de behoefte aan steun, morele weerbaarheid en rituele expressie; ii) *de appellerende kerk*, die maatschappelijke bezieling wil bieden (in De Jonge, 2016).

De visie van onze gemeente sluit beide kerktypen in. Immers, de Protestantse Gemeente te Naarden staat voor een open, pluriforme en veelzijdige gemeenschap van mensen verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. Door dat levende Woord geïnspireerd en in beweging gezet, zoekt de gemeente naar wegen om geloof en samenleven in en rond de gemeente te vernieuwen. Deze visie is voor ons een positief vertrekpunt voor te maken keuzes.

Zoals besproken op de gemeenteavond op 27 juni 2018 werken wij al doende aan een versimpelde organisatiestructuur met een kleinere kerkenraad die werkgroepen kent, waarin gemeenteleden naar beschikbaarheid en talenten meewerken (gavengericht werken). De werkgroepen representeren de gekozen aandachtsgebieden, waaronder in de beleidsperiode 2018-2022: communicatie, diaconie, kerk in de samenleving, (kerk)rentmeesterschap, kunst en cultuur, levensvragen, liturgie en muziek, oecumene, pastoraat en rituelen.

Meer informatie: scribaat.pkn.naarden@gmail.com



Onze gemeente: wie zijn wij?

In Naarden zijn op peildatum 01.01.2018 zo'n 1.000 mensen aangesloten bij de Protestantse Gemeente. De gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het verhaal van God en mensen horen, delen en zich erdoor laten inspireren.

De kernboodschap in ons verhaal is de kracht van Gods liefde als basis voor een weg die mensen kunnen gaan om zelf overeind te blijven en anderen overeind te helpen op weg naar een 'stad van vrede' of ruimer geformuleerd 'een wereld op zijn best'¹.

Protestants is afgeleid van het Latijnse woord protestari, wat 'publiekelijk verklaren' of 'getuigen'² betekent. Wij proberen ervan te getuigen dat 'liefde' ons als een soort schat of geheimenis is gegeven. Wij geloven daarin. In woord en daad proberen wij te getuigen van wat ons persoonlijk kracht geeft en ons doet zorgen voor elkaar en anderen, dichtbij in onze eigen leefomgeving en verder weg. Wij zijn daarmee ook 'kerk in de wereld' en hebben oog voor het signaleren van knelpunten, van situaties waar mensen tussen wal en schip (dreigen te) vallen en bieden zo mogelijk praktische ondersteuning.

Onze kerkgemeente heeft een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit een groep van rond 150 doeners en denkers met een energieke inzet. Daarnaast een klein aantal professionals, waaronder 2 predikanten (1,8 fte), beheer- en bureaumedewerkers, organist en cantrix. De inbreng van professionele musici illustreert het belang dat wij hechten aan (kerk)muziek. Letterlijk en figuurlijk willen wij een gemeente zijn waar muziek in zit.

De gemeente bestaat uit een veelzijdige groep mensen, die elkaar in Naarden en de regio ontmoeten op plekken en bij activiteiten, zoals activiteiten waarbij de helpende hand wordt geboden, die inspireren omdat ze een kijk geven op de zoektocht naar zin en geluk, en op de oefentocht in samenleven.

Die plekken zijn overigens niet alleen kerkplekken, zoals onze thuisbases in de Grote Kerk, Witte Kerk en Annacentrum. Ook buiten de kerk als gebouw zijn er plekken die ruimte bieden voor bezinning en bezieling, zoals bijvoorbeeld verzorgingshuizen. Pijlers onder de ontmoetingen zijn de beleving van geloof in Gods liefde, de waarde van de verhalen van Jezus en het aanstekelijke vuur van de Geest.

Voor wat betreft de Grote Kerk onderkennen wij de iconische waarde die (inter)nationaal wordt toegekend aan dit cultuurhistorische monument en de aantrekkingskracht die dit heeft voor mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap.

Onze kerkgemeenschap is een open, gastvrije gemeenschap, die zich kenmerkt door pluriformiteit. Wij verenigen allerlei geloofsrichtingen, zoeken de overeenkomsten en nodigen elkaar uit om verbinding te leggen tussen geloof en het dagelijks leven.

¹ 'Stad van vrede' is synoniem voor wat in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als 'Koninkrijk van God' wordt beschreven en in Bijbel in Gewone Taal als 'Nieuwe Wereld'.

² Ds. Ruben van Zwieten schrijft 'Voor mij is protestantisme getuigen vóór een wereld op zijn best' (2015).



Het respect voor de verschillende richtingen, overtuigingen evenals leeftijden maakt activiteiten per doelgroep nodig en zinnig.

Bij voorkeur zien wij onze gemeenschap als een netwerk van individuen met een persoonlijke geloofsbeleving, dat op allerlei manieren en plekken samenkomt om stil te staan bij wat het dichtst bij het hart zit en bezielt.

Traditioneel zien wij de zondagse eredienst als wezenlijk oriëntatiemoment voor het leven van alledag. Muziek ondersteunt de eredienst en speelt ook bij de overige activiteiten een rol. Dat komt voort uit de rijke muzikale geschiedenis van onze gemeente, waarmee onder meer de naam van Johan Schoonderbeek is verbonden. Hij was organist in onze gemeente en legde als oprichter van de Nederlandse Bachvereniging de basis voor de traditie van uitvoeringen van de Mattheus Passion in Naarden.

Onze predikanten en musici (organist, cantrix en cantorij en vocalisten/instrumentalisten die te gast zijn) nodigen wij uit ons te raken, aan te spreken en te bemoedigen: dat er hoop en toekomst is van zondag tot zondag, van feest tot feest, van geboorte tot dood, bij woord en water, brood en wijn.

De verscheidenheid aan opvattingen leidt als vanzelf tot behoefte aan dialoog. Wij onderkennen dat het onder woorden brengen van geloofservaringen en het delen van levensverhalen vraagt om een veilige omgeving. De dialoog ontstaat niet vanzelf. Actief proberen wij te werken aan een inspirerende atmosfeer van veiligheid, gemeenschap en vertrouwen opdat ieder zich gekend en gerespecteerd kan weten.

De ruimte ervoor bieden wij in persoonlijk contact, in ontmoetingen rondom de zondagse eredienst, in gesprekskringen, in interreligieus gesprek, in pastorale ontmoetingen en huisbezoeken, bij uiteenlopende (oecumenische) activiteiten afgestemd op verschillende leeftijden/levensfasen of door op (be)zoek te gaan naar/bij kunst- en cultuuruitingen (muziek, film, literatuur, beeldende kunst) die putten uit het bijbels erfgoed. Bovenal ervaren wij dat muziek verbindend is en een wegbereider is voor inspirerende ontmoetingen tussen mensen

Wij zoeken naar activiteiten die inspelen op de behoefte aan steun, morele weerbaarheid en rituele expressie. Het is onze overtuiging dat het samen beleven van activiteiten die hierop gericht zijn, zowel voor wie al lang lid is van de gemeenschap als degene die hier lossert tegenover staat, kerkplekken tot inspiratie-, ontmoetings- en oplaadplek kunnen maken.

In het bijzonder kennen wij aan muziek i.c. muzikale activiteiten veel waarde toe als wegbereider voor inspirerende ontmoetingen. Wij koesteren onze rijke muzikale traditie en zien ons graag als gemeenschap waar letterlijk en figuurlijk muziek in zit.



Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente te Naarden staat voor een open, pluriforme en veelzijdige gemeenschap van mensen, verenigd rond het Woord van God, dat werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. Door dat levende Woord geïnspireerd en in beweging gezet, zoekt de gemeente naar wegen om geloof en samenleven in en rond de gemeente te vernieuwen.

Kort gezegd: wij staan voor de zoektocht naar geïnspireerd leven.

Wat willen wij blijven doen en gaan doen?

Onze zoektocht naar 'geïnspireerd leven' vervolgen wij als gemeenschap de komende jaren door onze aandacht specifiek te richten op

- ontmoetings- en oplaadplek zijn voor persoonlijke en maatschappelijke bezieling.
- de eredienst blijven zien als wezenlijk oriëntatiepunt vanwege het delen van de kernboodschap van liefde die ons als geheimenis gegeven is.
- in woord en daad actief aanwezig zijn in de samenleving dichtbij en ver(der) weg in het bijzonder voor wie kwetsbaar is.
- stimulans geven aan oecumenische samenwerking en interreligieus gesprek.
- activiteiten bieden die inspelen op de behoefte aan pastorale steun, morele weerbaarheid en rituele expressie.
- kunst- en cultuuruitingen die putten uit het bijbels erfgoed - in het bijzonder (kerk)muziek - benutten als inspiratiebron en ondersteuning van ontmoeting en liturgie.